

ORTADOĞU

28 Aralık-2014/ İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

İnsanlığın kurtuluşu İslâmiyet hakikatlerine tâbi olmaktadır

İbrahim Nakşibendî

Dr, Suriye Haseki Müftüsü

Bismillahirrahmanirrahim...¹

Allah'a hamd olsun; bu bizim her şeyimize yeter. O'nun seçkin kullarına da selam olsun.

Değerli fikir erbabı insanlar, kıymetli bilim ve düşünce adamları; insanları en güzel sözle Allah'ın yoluna davet eden çok muhterem zevat-ı kiram, bu güzel kongremiz, Cenab-ı Hakk'ın "Allah'ın ipine/Kur'an'ına/dinine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın" ayet-i kerimesinin ışığı altında düzenleniyor; zamanlama itibariyle de gerçekten Müslümanların bölük pörçük olduğu, yeryüzünde kan ve gözyaşının aktığı; bütün İslam dünyasında özellikle de Ortadoğu'da pek çok problemin yaşandığı bir dönemde tertip ediliyor.

Ben hepinizi selamların en güzeliyle; Allah'ın selamıyla selamlıyorum: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh...

Konumuzun temel başlığı Ortadoğu olduğuna göre, ayrıca yeryüzünde meydana gelen pek çok üzücü olay burada sahneye konulduğuna göre; ben 'Ortadoğu nedir?', 'Ortadoğu neyi ifade eder?', 'Ortadoğu tabiri ne zaman ve kimler tarafından kullanılmaya başlandı?'... gibi sorulara cevap arayarak sözlerime başlamak istiyorum...

Hepinizin bildiği gibi "Ortadoğu" Türkiye, Kıbrıs, Irak, İran, Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır, Sudan, ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri içeren coğrafi bir bölgedir.

1. Panel konuşması Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe tarafından Türkçe'ye aktarılmıştır. Bu metin, orijinal Arapça metne sadık kalınarak tercüme yapılmış olmakla birlikte; konuşmanın akışı esnasında sn. Nakşibendî'nin metin dışı ifade ettiği noktalara da yer verilmiştir.

Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında/kalbinde yer alan bir bölgedir.

Bu bölge çeşitli risaletlerin, peygamberliklerin; İslam ve diğer bazı dinlerin ortaya çıktığı önemli bir noktadır. Bu yüzden bu bölge üzerindeki yarışma ve onun üzerindeki karışıklıklar, tarihin başlangıcından itibaren hep olagelmıştır; olmaya da devam edecektir.

Bu, tesadüfî değil; tam aksine bilinçli bir isimlendirmedir. Şöyle ki: Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren bu bölgede birtakım emel ve maksatları; bazı düşünce ve projeleri olan insanların düşündükleri, hedeflerine ulaşmak için ifade ettikleri bir husustur. Bu isimlendirme, kastî olarak üretilmiş bir tabirdir; öncelikle bunun bilinmesi gerekir.

Bu isimlendirmeden yola çıkarak bir kısım güçler bu güzelim bölgeye sahip olmak, buradaki insanları yok etmek ve kendi projelerini devreye sokmak için bu tabiri çeşitli kurumlara ait isimlerin ön takısı olarak da belirlemeye başladılar ve buradaki projelerini gerçekleştirmeye gayret ettiler

Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında/kalbinde yer alan bir bölgedir. Bu bölge çeşitli risaletlerin, peygamberliklerin; İslam ve diğer bazı dinlerin ortaya çıktığı önemli bir noktadır. Bu yüzden bu bölge üzerindeki yarışma ve onun üzerindeki karışıklıklar, tarihin başlangıcından itibaren hep olagelmıştır; olmaya da devam edecektir.

Özellikle petrolün bulunmasından sonra burası, güçlü devletlerin yarış alanı haline gelmiştir.

Biz bu bölgenin tarihine kısaca göz atacak olursak şu tespitleri yapabiliriz:

Burada, medeniyet ve uygarlıkların en ihtişamlısına rastlandığı gibi; zulüm ve işkencelerin en zalimane olanları da yine bu bölgede yaşanmıştır. Bilindiği gibi İsrailoğullarına ait olan inanışların tamamı bu bölgede vücut bulmuş ve yerleşmiştir. Öyle ki medeniyetin en uç noktasına burada ulaşıldığı gibi; en dip çukura da yine burada düşülmüştür. Nitekim, insanlar Üzeyir Allah'ın oğludur diyecek kadar gerilemişler ve Allah'ın peygamberlerini suçsuz yere öldürecek kadar da vahşileşmişlerdir.

Ayrıca Hıristiyanlık, en güzel günlerini bu bölgede yaşamış; hoşgörünün, güzelliğin ve ilerlemenin en güzel örneklerini burada göstermiş ve sonra öyle bir dönüşüm yaşanmış ki, Hz. Yahya'yı ve İsa Mesih'i öldürme teşebbüslerine varacak kadar alçalış örnekleri sergilemişlerdir.

Hız. İbrahim ve İsmail'in temellerini attığı tevhid dininin meşalesi yine bu bölgede yakılıp yükseldi ve sonra putların ibadetine varıncaya kadar derin gerilemeler yaşandı. Malumunuz olduğu gibi Hz. İbrahim, semavî dinlerin bulunduğu noktadır. Peygamberimiz'in Hz. İsmail'in neslinden olduğu, onun da Hz. İbrahim'in oğlu olduğu bilinen bir husustur. Ayrıca İsrailoğullarının peygamberleri de silsile itibarıyla yine Hz. İbrahim'e dayanır.

Öte yandan; bu bölgedeki Kürt ve Fars gibi diğer milletler de mecusilik, budizm, ateşperestlik, sihizm ve benzeri inanışlarında çok da mutlu sayılmazlardı. Onlar da insanlıklarını kaybedip krallarını kutsamaya başlayarak öyle bir zulmün yaşanmasına zemin hazırladılar ki, Allah'ın davasını ilan eden peygamberler gizlenmek mecburiyeti hissedip mağaralara sığınmak durumunda kaldılar. Onlarla beraber saklanan saklandı; diğer bir kısmı ise zalimlerin zulmüne destek vermeğe mecbur oldular.

Allah Resulü (asm) bu döneme işaret sadedinde şöyle buyurmaktadır: "Allah yeryüzüne nazar ederek hepsini yerle bir etti; ancak birtakım ehl-i kitap kalıntıları ve kırıntıları olanlar hariç..."

Bu zulüm ve pisliklerden; bu kargaşa ve karışıklıklardan yeryüzünü ve özellikle bu bölgeyi temizlemeyi murat eden yüce Allah alemlere rahmet olarak Fahr-i kainat Muhammed Mustafa'yı (asm) görevlendirdi. Çünkü öyle

bir durum yaşıyordu ki; sanki yeryüzünde yaşayan insanlar, dehşetli bir sarsıntı geçirmiş bir binanın içerisindeydi. Fıtrat bozulmuş, her şey şirazesinden çıkmış dağılmıştı. İnsanların kimi ağaçlara, kimi taşlara, kimi topraklara kimisi de putlara tapıyordu; kurt çoban olmuş; zalim hâkim olmuştu. İçki bağımlılık derecesine varmış; putlar baş tacı ediliyor; faiz, zulüm ve gasp düzeyine çıkmış bulunuyordu. İnsanların mallarını zulmen yemek sıradan bir iş haline gelmişti. İnsanlığa nübüvvet nazarıyla bakan Hz. Peygamber, bu perişan hali görüyordu. Bu yüzden öncelikle cemiyeti ele aldı; eğitti terbiye etti; yanlışlarını düzelterek eğri-büğrü noktalarını ikame ettirdi. Sonuçta Allah Resulü (asm) toplumu, içerisinde diken dahi bulunmayan gül bahçesi haline getirdi; insanlığı adeta tek aile şekline dönüştürdü. Herkese Hz. Adem'in çocukları olduğunu; onun da topraktan yaratıldığını öğretti.²

Allah Resulü (asm) insanların gönüllerindeki kilide nübüvvet anahtarını yerleştirerek açtı ve onları iyilikler güzellikler zirvesine çıkardı. Onlardaki güzellikleri keşf edip Allah'ın inayetiyle insanların içindeki cahiliye putunu kırdı. İnsanlık tarihinde yepyeni ve tertemiz bir sayfa açtı. Saadet Asrının yaşanmasına zemin hazırladı. Ardından insanlık Raşit Halifeler Dönemi, Emevîler, Abbasîler, Fatimîler, Eyyübîler ve Osmanlılar gibi –detaylarına giremeyeceğimiz- dönemlere tanıklık etti.

İşte insanlık, yine cahiliye dönemine döndü; aynı sıkıntıya düşmüş vaziyetteyiz maalesef... Durumumuz, aynen –yükünde su bulunup- çölün ortasında susuz kalmış bir devenin durumuna benzemektedir. İnsanlık; kaptanı, yolunu şaşırmış bir gemi durumunda.

Ve sizin bu kongreniz çok önemli bir yerde, çok tarihî bir mekanda gerçekleşiyor. Evet, Bizans'ın başkenti olan Konstantiniye'deyiz. İşte, Bizans'ın başkenti olan Konstantiniye Fatih'in fethiyle İstanbul oldu ve İslam'ın bir ümidi haline geldi; tıpkı Selahattin Eyyubî'nin bir zamanlar ümid olması gibi... Osmanlıların torunları arasında olmaktan mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum ve diyorum ki hepinizin de malumu olduğu üzere Osmanlılar üç kıtaya hükmettiler. Viyana kapılarını dayanıncaya kadar dünyanın dört bir tarafına yayıldılar.

Görürsünüz ki aziz kardeşlerim, İslam dünyasındaki ateş, yaş ve kuru ne varsa her şeyi beraber yakıyor, götürüyor maalesef... Özellikle Suriye'de. Ülke yerle bir edildiği gibi, ülkenin sakinleri ve vatandaşları da yerle edilmiştir. İnsanlık, İslam düşmanları tarafından çok kötü bir duruma düşürüldü, Hz. Peygamber'den uzaklaştırıldı; her tarafta zulüm ve zulümatla karşı karşıya kaldı. Unutulmamalı ki, güçlü devletler her zaman çok derin projeler içerisinde. Öte yandan güçlü olan bazı İslam ülkelerini de uyanık ve şuurlu

*Allah Resulü
(asm) insanların
gönüllerindeki
kilide nübüvvet
anahtarını
yerleştirerek açtı
ve onları iyilikler
güzellikler
zirvesine çıkardı.
Onlardaki
güzellikleri keşf
edip Allah'ın
inayetiyle
insanların
içindeki cahiliye
putunu kırdı.
İnsanlık tarihinde
yepyeni ve
tertemiz bir
sayfa açtı.
Saadet Asrının
yaşanmasına
zemin hazırladı.*

2. Konuşmanın bu noktasından dinleyiciler tarafından:

"Bu Nebevî hakikatler vasıtasıyla, o dönemde Peygamber Efendimizin eliyle bir inkılap gerçekleştirildi; ne oldu da bu Nebevî hakikatlerden uzaklaşıldı; bu coğrafyada yanlış nesiller mi yetiştirildi; ulemanın bu noktadaki rolü nedir; doğru İslamiyet İslamiyet'e layık doğruluk neden gösterilemedi ve Hutbe-i Şamiye gibi bir eser İslam dünyası için elimizde... Acaba Suriye ve Ortadoğu'da Hutbe-i Şamiye gibi eserlerin önemi nedir? Şekinde sorular sorulunca Dr. Nakşibendî kısaca şu açıklamayı yaptı:

Özellikle bu noktada şunu ifade etmek istiyorum dünya imtihan dünyasıdır Hz. Adem'in çocukları bile biri diğerini öldürmek durumunda kalmıştır. Bu imtihan dünyası her zaman geçerlidir. Risale-i Nur'un, Hutbe-i Şamiye'nin ve diğer Risale-i Nur Külliyyatının önemi ise biraz sonra konuşmanın içerisinde geçecektir.

3. Bir başka soru üzerine de Nakşibendî şunları söyledi:

Parantez içinde şunu belirtmek isterim ki, ümmetin tarihi maalesef kanla boyanmış vaziyette. Allah Resulünden (asm) sonra Hz. Ömer, Hz. Osman Hz. Ali şehid edilmedi mi? Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de aynı acıklı akibete maruz kalmadılar mı? Hatta Ömer b. Abdulaziz 'i de öldürme teşebbüsünde bulunmadılar mı?

İkinci ve önemli çözüm yollarından bir tanesi, -günümüz itibariyle söylüyorum- ilmiyle amel eden alimlerin yolundan gitmek, özellikle Bediüzzaman Hazretlerinin düsturlarına sıkı sıkıya bağlanmak, problemlerin çözümünü noktasında insanlık için çok önemli bir kurtuluş reçetesidir.

zannedersiniz, ama onlar gerçekten uykudadırlar. Arş-ı Rahmanı titretecek güçte olan ve İslam dünyasının kalbine yerleşen mikroplar onların umurunda bile değildir. Bu yüzden tek çözüm, tek kurtuluş, yine Kur'an-ı Kerim'e, ilahî düstura ve alemlere rahmet olan risalete dönüş yapmaktır; başka da çaresi yoktur. Evet, gerçekten tek çözümün sadece ve sadece Kur'an'a ve Hz. Peygambere (asm) dönüşte olduğunu ısrarla belirtmek istiyorum.

Hepiniz biliyorsunuz ki Hz. Peygamber (asm) mübarek ayakları şişinceye kadar ibadet ediyor, açlıktan mübarek karnına taş bağlıyor ve çeşitli eziyetler çekiyordu. Yine de diyordu ki: "Amca, sağ elime güneşi sol elime ayı da verseniz, vallahi ben devamdan vazgeçmeyeceğim; ya başarılı olacağım veya bu uğurda öleceğim"

İkinci ve önemli çözüm yollarından bir tanesi, -günümüz itibariyle söylüyorum- ilmiyle amel eden alimlerin yolundan gitmek, özellikle Bediüzzaman Hazretlerinin düsturlarına sıkı sıkıya bağlanmak, problemlerin çözümü noktasında insanlık için çok önemli bir kurtuluş reçetesidir.

Şimdi de Risale-i Nur'un Suriye'de serüvenini sizlerle paylaşmak istiyorum:

Dedem Hz. Bediüzzaman ile beraber yaşamış, onunla çeşitli seferlere katılmış, onunla hem dem olmuş bir zat. Ben 50 sene önce Risale-i Nur okumaya ve talebelerime ısrarla tavsiye etmeye başladım. İnsanları irşad ettiğini iddia eden ve şeyh geçinen, alim geçinen zatların bir elleri milletin kalbinin üstünde, diğer elleri de milletin cebinin içindeydi; onları sövmeye çalışıyorlardı. İşte o zaman ben Hz. Üstad'a tâbi olup bu insanların yaptıkları yanlışları vurgulamaya çalışarak, Bediüzzaman'ı tanıtmaya gayret ettim. Bediüzzaman'ın kimsenin malında, parasında pulunda gözü olmadığını anlattım. Sadece ve sadece Allah rızası için çalışan bir zat olduğunu izah ettim. Bunun üzerine benden uzaklaştılar. Yine de çok şükür ben hutbelerimde, minberlerde şunu haykırdım, milletimle şunu paylaştım dedim ki:

Muhterem Müslümanlar, şu anda günümüzde kendisine ittiba edilecek ve peşinden gidilecek yegane mürşid ve biricik alim Bediüzzaman'dır. Bediüzzaman öyle muktesid yaşamış, öyle mütevazı yaşamış ki gün gelmiş, üç beş lokma ekmeğe dahi muhtaç olmuş; saatini satmak zorunda kalmış, günde birkaç lokma ekmeğe ile iktifa etmiştir. İşte, Peygamber Efendimizden (asm) sonra tâbi olunacak yegane alim bu zattır.

Hutbelerimizde hep onun ifadelerinden istifade ettik. Özellikle "İslâmiyet insanîyet-i kübradır," "İslâmiyet en büyük hakikattir" gibi ifadelerini kendi hutbelerimizde terennüm ederken halkın bu ifadelere olan ilgisini ve memnuniyetini fark ettim.

İnsanlığın kurtuluşu İslâmiyet hakikatlerine tâbi olmaktadır, diyordu Bediüzzaman Hazretleri. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle kurtuluş İslâmiyet'e dönmekte ve onu maddî manevî bütün hal ve hareketlerimize tatbik etmektedir.

Size içtenlikle şunu da ifade etmek istiyorum ki, biz Hazret-i Üstad'a tâbi olmaktan son derece memnunuz ve diyoruz ki biz bu davamızda bu şekilde samimiyetle devam ettiğimizden bu yana hep diğer ulemanın kıskançlığı ile başbaşa kalmışız, onların çekememezliği ile karşılaşmışız ve onlarla aramızdaki bu mücadele bu noktada hep devam edecektir. Ben daha fazla uzatmak

istemiyorum, fark ettim ki ben kardeşlerimin arasındayım, Nur talebelerinin arasındayım ve bildikleri şeyleri anlatıyorum. Onun için uzatmaya gerek yok. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim: Ben bir takım mürşitlerin, zevatın, ulemanın saptığını, çizgiden ayrıldıklarını, yollarını şaşırduklarını gördüğüm zaman, olağanüstü bir sıkıntıyla, kalp darlığıyla karşılaşıyorum. Bizde bir halk deyimi vardır: “Göz görüyor fakat el kısa, uzanamıyor.”

Bu panel vasıtasıyla hoşgörünüze sığınarak, biz Suriyelilere kucak açtıkları, bizi evimizdeki gibi ağırladıkları ve hiç bir sıkıntı yaşatmadıkları için devlet, hükümet, millet... bütün Türkiye halkına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten sizler kucaklarınızı, gönlünüzü açtınız. Bizi sıkıntıdan kurtarmak için elinizden geleni yaptınız. Allah sizden razı olsun. Siz de biliyorsunuz ki Arap ülkeleri maalesef kapılarını kapattılar Suriye halkına. Bütün bunları da niçin yaptıklarını tahmin ediyorsunuz: Özellikle Batılı güçleri, siyonizmi memnun etmek için yaptılar maalesef. Sözlerimin sonunda panelinizin başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Hak'tan duam o ki sizleri en güzel insanlara en güzel varis yapsın inşaallah.

(الرحمة م حافظة مفتي) النقش بن دي ن ح س محمد إبراهيم الش يخ الد كتور

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ايها السادة من ارباب العلم والفكر والدعاة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ينعقد مؤتمر هذا تحت شعار قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في زمن الشتات والتشزيم وتشنتت المسلمين في انحاء الارض عامة والشرق الاوسط خاصة احييكم جميعا بتحية الاسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ايها السادة الكرام اذا كان الشرق الاوسط هو مسرح الاحداث التاريخية والمعاصرة والاهتمام بدراسة احوال الشرق الاوسط من اولويات دراسات المؤتمر فعلينا ان نعلم ماهو المراد بالشرق الاوسط وعلى ماذا يشمل هذا العنوان ومتى اطلق هذا الاصطلاح اجل ايها الاخوة ان الشرق الاوسط يطلق على المنطقة الجغرافية التي تضم تركيا وقبرص والعراق وايران وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن ومصر والسودان وشبه الجزيرة العربية وابتداء اطلاق هذه التسمية عند رجال السياسة والحرب والسلم منذ الحرب العالمية الثانية لانهم ينظرون الى تلك البلاد التي تجمع شتاتها خطط منسقة تطبق عليها اغراضها السياسية والاقتصادية والعسكرية ثم تسرب اصطلاح الشرق الاوسط الى المؤسسات والمنظمات العلمية والعلمانية في العالم لدراسة طرق السيطرة عليها حتى كادت منطقة الشرق الاوسط ان تكون منطقة واحدة بنمط اجتماعي متشابه باطماع الدول القوية فيها بالحرب والسلم والحياة والفناء والاعاشة في هلاك العباد ودمار البلاد وتعلمون ايها السادة بان منطقة الشرق الاوسط التي هي موطن العروبة والاسلام ومهبط الرسالات السماوية ومجمع الانبياء والرسول وتوسط القارات الثلاث اسيا واوربا وافريقيا لذلك كله بدا التنافس عليها منذ فجر التاريخ

İnsanlığın
kurtuluşu
İslâmiyet
hakikatlerine
tâbi olmaktadır,
diyordu
Bediüzzaman
Hazretleri.
Bediüzzaman
Hazretlerinin
ifadesiyle kurtuluş
İslâmiyet'e
dönmekte ve onu
maddî manevî
bütüin hal ve
hareketlerimize
tatbik etmektedir.

الى يومنا هذا ولاسيما بعد اكتشاف النفط فيه واذا اردنا ان نلقي نظرة سريعة الى تاريخ هذه المنطقة الى عصرنا الحاضر نرى فيها اعلى درجات الازدهار والرقى واسفل دركات الانحطاط من الظلم والجور من خلال احقاب التاريخ فالديانة اليهودية ازدهرت فيها بكثرة الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الى اعلى مقامات الحضارة والروحانية بتعاليم الانبياء والمرسلين ثم انحدرت في النهاية الى ان قالت عزير ابن الله وقتلهم الانبياء بغير حق وكذلك المسيحية ارتفعت الى اعلى درجات الروحانية في العفو والتسامح ثم انحدرت الى مرحلة التامر على قتل يحيى والمسيح عليهما السلام وكذلك العرب من جوار المسجد الحرام البيت الذي رفع قواعده ابراهيم واسماعيل عليهما السلام لعبادة الله ثم انحدرت الى عبادة الاحجار والاصنام وما كانت الشعوب الباقية اسعد حالا من الكرد والفرس في المجوسية وعبادة النار الى الهندوسية والبوذية والسيخ وغيرها من العقائد الفاسدة والالهة المزيفة وتقديس الاكاسرة الى ان نسيت البشرية خالقها وفقدت الانسانية رشدها وانطفئت مصابيح الايمان والعقيدة التي اشعلها الانبياء والمرسلون عليهم السلام واخفى رجال الدين من الميدان وهربوا الى الجبال والمغارات من جور الجائرين ومن بقي منهم في جوار الظالمين كانوا خدما ومؤيدين للظلم والجائرين وفي هذه الفترة العصبية من الزمن واطارة الى ما حل بالارض وما عليها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله الى الارض فمقتها عربها وعجمها الا بقايا من اهل الكتاب واراد الله سبحانه وتعالى ان يطهر الارض من دنس وارجاس الجاهلية واثام الوثنية ببعثة فخر الكائنات وامام الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رحمة للعالمين والعالم كان كبناء قد اصيب بزلزال شديد هزه هزا عنيفا واصبح كل شئ في غير مكانه نظر عليه الصلاة والسلام بمنظار النبوة فرأى انسانا قد هانت عليه انسانيته يسجد للشجر والحجر والنار والاصنام وقد اصبح فيه الذنب راعيا والخصم قاضيا الخمر الى حد الادمان الخلاعة والفجور الى حد الاستهتار الربا الى حد الاغتصاب واستلاب الاموال الاحبار والرهبان قد اصبحوا اربابا من دون الله ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فاقام الله عليه الصلاة والسلام بالايمان والاسلام عوج الحياة حتى اصبح المجتمع الاسلامي طاقة زهر لاشوك فيها والانسانية اسرة واحدة كلكم لادم وادم من تراب ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فانفتح على مافيه من طاقات وعجائب واصاب الجاهلية في مقتلها وارغم العالم العنيد بحول الله وقوته على ان يفتح عهدا جديدا هو الاسلام الذي لايزال غرة في جبين التاريخ ثم تتالت العصور والادوار من العهد النبوي الى الخلافة الراشدة والعهد الاموي والعباسي والفاطمي والايوبي الى العهد العثماني مما لايسع وقتنا للتطرق لمافيه من تدهور وازدهار وقد عاد الزمان كهينته ونحن امام دورة جديدة من دورات الفلك والمسلمون والعرب كالعيس في البيداء يقتلها الضما والماء على ظهورها محمول والبشرية اصبحت كسفينة حار

ربانها تبحث عن شاطئ السلامة وبر النجاة وينعقد مؤتمر كرم هذا في مقر الدولة العثمانية على مسرح التاريخ وفي القسطنطينية العظمى عاصمة الدولة البيزنطية التي تحولت الى عاصمة الدنيا حينما فتح محمد الفاتح رحمه الله تعالى فتجدد رجاء الاسلام وانبعث بفتح هذا البلد المبارك في قلوب المسلمين كعهد وانتصارات صلاح الدين وحكم العثمانيون قارات ثلاث اوربا وافريقيا واسيا وملكو الشرق الاسلامي من فارس حتى مراكش وتوغلوا في اوربا حتى بلغوا اسوار فيينا وانتم ترون ايها السادة بان النيران الملتهبة في ديار الاسلام والمسلمين تحرق الاخضر واليابس في هلاك العباد ودمار البلاد وان تيارا شديدا دفاقا قد طغى على العقول والافكار من قبل اعداء الاسلام فابعد المسلمين عن زعامة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والدول الكبرى واصحاب الاموال في سبات عميق تحسبهم ايقاظا وهم رقود والجرائم التي تحل بالاسلام والمسلمين يهتز لها عرش الرحمن والحل هو عودة العرب والمسلمين الى احضان القران الكريم الدستور الالهي العظيم ورسالة الرحمة للعالمين والاقتداء اولا برسول الرحمة الذي كان يعبد الله حتى تتورم قدماه الشريفتين وربط الاحجار على بطنه جوعا القائل والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لن اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه وان يقتدي المسلمون بالعلماء العاملين الاتقياء الصالحين الزاهدين في حطام الدنيا وشهواتها من امثال الامام بديع الزمان الذي عاش في اخر عهده على قيمة ساعته التي باعها واصبح يقات من قيمتها بكسرة خبز وجرعات من اللبن والقائل في كلمته الخالدة الحقيقة الاسلامية هي استاذ جميع الكمالات وان دستور الحياة وقانون البشرية هي الشريعة الغراء الباقية الى الابد لانها اتيت من الكلام الازلي وان النجاة والخلص من شرور تحكم النفوس الامارة بالسوء والخلص من كل ذلك الاعتماد على الخالق العظيم والعودة الى احضان الاسلام والتمسك بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واسمحو لي ايها السادة ان ارفع شكر وامتنان الشعب السوري على ارض تركيا عبر مؤتمر كرم هذا الى سيادة الرئيس الطيب رجب اردوغان والى تركيا المسلمة حكومة وشعبا التي فتحت زراعيها لتضم الهاربين من نيران الظلم والبغي والطغيان باوراحهم حينما اغلقت العرب ابوابهم في وجه الشعب السوري ارضاء للصهيونية العالمية والصليبية الاوربية والشيعوية المتفقين على ابادته الشعب المسلم في سوريا وختاما اتمنى لمؤتمر كرم النجاح سائلين الله تعالى ان يجمعنا تحت شعار قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي مستقر رحمة الله تعالى وتحت لواء رسوله صلى الله عليه وسلم